

Tiny en Wim van der Plas, Rijsburg pakken hun 2^e overwinning, nu vanuit Narbonne in F.C. De Glazen Stad.



De duiven werden om 6.50 uur gelost in Narbonne en het werd weer een pittige vlucht. De eerste duif melde zich de andere dag om 7.58 uur bij de Comb. vd. Plas in Rijsburg. Het was hun rode weduwnaar, de 2008-1439707 genaamd de 'KOJAK' en een jongere broer van de Barcelona winnaar, eerder dit jaar in FC. De Glazen Stad. De 1010 km. werden afgelegd met een snelheid van 935.855 meters/ p.min. De naam 'KOJAK' heeft hij van Tiny en Wim gekregen, omdat hij als jong door de andere hokgenoten, bijna is gescalpeerd, de hoofdhuid heeft Wim weer over zijn schedel moeten terug trekken en het enige wat hij er aan heeft overgehouden, zijn de enkele veertjes op zijn kop. Maar dat hij kan prijsvliegen bewees hij al op Bordeaux Z.L.U, daar vloog hij een 28^e in onze Fondclub en was bij Tiny en Wim de derde duif om 7.28 uur, vooraf gaand door twee hok genoten op de dag van lossing



De hele story van Tiny en Wim heb ik uitvoerig belicht, bij hun overwinning van Barcelona en daar komt nu Narbonne nog bij, een unieke prestatie van zo'n klein hok om twee maal in één jaar een eerste te vliegen in FC. De Glazen Stad.

Tiny en Wim van harte gefeliciteerd namens het bestuur van FC. 'De Glazen Stad'

Wim van Rijk.