

COMBINATIE LOOS-  
RIJSBERGEN,  
ROELOFARENDVSVEEN,

1e BORDEAUX  
FONDCLUB DE  
“GLAZEN STAD”



De duiven werden vrijdag om 13.30 uur gelost in Bordeaux met een lichte noordoostenwind, mooi weer en later draaide de wind naar zuidoost. Doordat de wind eerst tegen was, hadden we het vermoeden dat er 's-avonds geen duiven zouden vallen en het een echte overnacht vlucht zou worden.

Alleen Leen Tijnl in Zeeland klokte zijn duif midden in de nacht, zijn verhaal lezende op Toppigeons hoop ik niet dat dit navolging krijgt bij meerdere liefhebbers, zo zou ik mijn duiven niet willen behandelen.

Om 06.14 uur dook als een speer de 06-1064731 haar hok in, deze nest duivin werd ingekorfd op kleine jongen van 6 dagen. Zij vloog de afstand van 986 km. met een snelheid van 1615 m./p/m. en dit was 65 m. sneller, dan nummer 2.

Het is een dochter uit hun “08”, deze “08” won in 2006 ook op Bordeaux, de eerste en zij kwam toen samen thuis met haar dochter, die jammer genoeg niet direct naar binnen liep, anders was het 1 en 2 van Bordeaux geworden en nu 1 en 6.

De “731” heeft het dus niet van een vreemde, ook de doffer die de 1<sup>e</sup> Nationaal van Pau vloog, was een broer van haar moeder de “08”, maar helaas is deze door een roofvogel, vorig jaar gepakt.

John en Patrick zijn al jaren een combinatie en vullen elkaar goed aan, ook is het een voordeel dat Patrick bij John op het bedrijf werkt. Een grote bloem kwekerij, waar het met dit warme weer, in de kassen, geen pretje is om te werken. Tussen alle bedrijvigheid door, vinden ze zo afleiding in hun sport.

De combinatie beschikken over een prachtige installatie van hokken en er is ruimte genoeg. Toch spelen ze met maar 30 koppels nestduiven en 40 à 50 jongen. Op het kweekhok zitten maar 5 koppels en that's all.

Voeren, medische begeleiding, alles gaat zo simpel mogelijk en de duiven zijn nog van hun oude programma soort, die door strenge selectie fondduiven zijn geworden.

Door problemen thuis met de gezondheid, werd er twee jaar wat minder aan de duiven en vluchten gedaan. Dit jaar ook nog geen Z.L.U. vluchten, maar toch weer kampioen in Afdeling 5 van de middag lossingen. Voor de mensen die het vergeten zijn, het waren wel de KEIZERKAMPIOENEN van 2006.

John en Patrick van harte gefeliciteerd met jullie overwinning op Bordeaux.  
Namens het bestuur van FC. De “Glazen Stad”

Wim van Rijk

